

Doelen Meimaand Mariamaand

Raamplan BuBaO:

Component A:

Fundamentele Bestaanscondities

A.1. Vertrouwen versus wantrouwen

De leerlingen worden zich bewust van het vertrouwen of hun wantrouwen die zij hebben in hun mama door het christelijk geïnspireerd handelen van Maria.

A.2. Mogelijkheden versus beperkingen

De leerlingen krijgen de mogelijkheid om het vertrouwen in Maria te vergroten door de informatie die aangeboden wordt in deze presentatie.

De leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun gevoel van dankbaarheid bewuster te beleven door de informatie die aangeboden wordt in deze presentatie.

ILD/ILS:

OB Ik en mijn levensbeschouwing:

4. De leerling verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen levensbeschouwing.

MB Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander:

12. De leerling herkent en benoemt de levensbeschouwelijke kleuring van gedachten, gevoelens, ervaringen, waarden en normen bij zichzelf en anderen.

BB Ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving:

23. De leerling oefent ILD en ILS als noodzakelijke vaardigheid voor het leven in de realiteit van een multi-levensbeschouwelijke samenleving.

Zill-doelen:

RKlg5: Ontdekken en zelf ervaren hoe de diepere kant van het leven wordt beleefd in een waaier van tekens, rituelen, belevings- en vieringsmomenten.

In concrete situaties beleven hoe voorwerpen en handelingen (Maria in de Bijbel, afbeeldingen van Maria, de verschijningen van Maria) een diepere, symbolische betekenis kunnen krijgen.

RKvm2: Erop vertrouwen dat er over schijnbaar dode punten heen nieuwe kansen liggen en een nieuw begin maken. Ontdekken wat 'verrijzenis' kan betekenen in het leven van mensen en mogelijk in het eigen leven.

Bespreken hoe mensen vanuit hun levens- of geloofsovertuiging zoeken om om te gaan met grenzen (Het geloven en vertrouwen in Maria).

Meimaand Mariamaand

<http://www.schooltv.nl/video/god-maria-en-heiligen-katholieken-geloven-in-een-god/>



Maria is de moeder van Jezus.

Doorheen het kerkelijk jaar wordt er op verschillende momenten aan Maria gedacht.



Maria in de Bijbel



De belangrijkste Mariafeesten.

1 januari: feest van Maria, moeder van God

Op de eerste dag van het jaar vieren christenen dat Maria de moeder van God is. Zij schonk het leven aan Jezus, die de christenen 'Zoon van God' noemen. In haar leven als moeder kende zij veel vreugde, maar ook veel verdriet.



2 februari: Maria Lichtmis

Veertig dagen na Kerstmis vieren christenen de opdracht van Jezus in de tempel. De oude Simeon neemt Jezus in zijn armen en zegt: "Dit is het Licht dat straalt voor alle volkeren!". Vandaar de naam 'Lichtmis' voor deze feestdag.

25 maart: Maria Boodschap

Op deze dag herdenken christenen hoe de engel Gabriël een bezoek brengt aan Maria. De engel vertelt haar dat ze zwanger zal worden. Negen maanden voor Kerstmis vraagt God: "Maria, wil je meewerken aan Mijn plan?". Zij antwoordt voluit: "Ja!".



15 augustus: Maria-Tenhemelopneming

Na haar dood is Maria opgenomen bij God, in Zijn heerlijkheid. Christenen kunnen tot haar bidden in moeilijke momenten. Zij is de Moeder van alle christenen. Zij is een voorbeeld en een steun voor vele mensen.



8 september: De geboortedag van Maria

De verjaardag van Maria wordt in de kerk herdacht op 8 september.

Lied 'Let it be' (vertaling)

Wanneer ik moeilijkheden ken
komt Moeder Maria naar mij
en spreekt woorden van wijsheid,
laat het zo zijn.

En in mijn donkere uren staat zij recht voor mij
En spreekt woorden van wijsheid,
laat het zo zijn, laat het zo zijn, laat het zo zijn, laat het zo zijn.
Fluistert woorden van wijsheid, laat het zo zijn.

En wanneer de mensen met liefdesverdriet het met elkaar eens zijn
Zal er een antwoord zijn, laat het zo zijn
Hoewel ze misschien uit elkaar zijn
is er nog steeds een kans dat ze zullen inzien
Dat er een antwoord zal zijn, laat het zo zijn.
Laat het zo zijn, laat het zo zijn, laat het zo zijn,
Fluistert woorden van wijsheid, laat het zo zijn.

En wanneer de nacht vol wolken is
is er nog een licht dat op me schijnt,
schijnt tot aan de morgen, laat het zo zijn
ik word wakker met het geluid van muziek
Moeder Maria spreekt tot mij
Spreekt woorden van wijsheid, laat het zo zijn
Laat het zo zijn, laat het zo zijn, laat het zo zijn
Er zal een antwoord zijn, Laat het zo zijn
Fluistert woorden van wijsheid, laat het zo zijn.



1987 Zeebrugge-ramp:
veerboot Herald of Free Enterprise gekapseisd
193 doden
Heel wat artiesten zamelen geld in met deze cover
van 'Let it be'.

Maria zorgde goed voor Jezus.

Weten jullie wat ze allemaal voor hem deed?

Maria verzorgde Jezus door hem :

- in doeken te wikkelen toen hij geboren was in de koude stal.
- dicht bij de warmte van de dieren te leggen in de stal.
- vast te pakken als hij huilde.
- op te zoeken als hij vermist was.

Ze luisterde naar hem.

ze was bij hem als hij boos, verdrietig of bang was.

Ze was bij hem op de belangrijke momenten in zijn leven.

Ze leert hem over haar geloof en over God



*Heilige Maria,
bid met mij voor*

*Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.*

*Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.*

*Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.*

Amen

Maria is de moeder van Jezus, de Zoon van God.
God luistert heel graag naar wat Maria aan Hem vraagt.

Jouw mama

Weet jij wat jouw mama allemaal doet voor jou?

Heb jij of ken jij iemand die jou verzorgd zoals een mama? Vertel.

Maria is voor heel veel mensen het voorbeeld van 'zorgen voor'.

Daarom zijn er heel wat gelovigen die vragen aan, bidden om en spreken met Maria.

<http://www.schooltv.nl/video/god-maria-en-heiligen-katholieken-geloven-in-een-god/>



Maria en de moslims

Volgens de islamitische geloofsleer zijn Jezus en Maria, net als Mohammed en alle andere mensen volkomen gelijk in hun mens-zijn.

De moslims geloven dan ook dat 'Jezus en Maria aan de zijde van God zitten'. Daarom bezoeken duizenden Turken en Arabieren de kathedraal 'Notre Dame d'Afrique' in Algiers. Zij doen dit ieder jaar op 15 augustus, de dag dat Maria naar de hemel (God) gestegen is.

In de Islam, neemt Maria een belangrijke plaats in. Voor de moslims is Zij dan ook het grote voorbeeld van 'gelovig zijn'. Na Fatima, de dochter van de profeet Mohammed de belangrijkste vrouw in de Islam.



Maria

IN DE BIJBEL EN DE KORAN

Maria en Jezus komen ook voor in de Koran. Jezus wordt vaak genoemd als 'Jezus, zoon van Maria' (Ischa ibn Mirjam).

Als we het woord 'Maria' tellen in de Koran, dan kunnen we het woord 'Maria' 34 keer lezen. Dat is vaker dan in het Nieuwe Testament!

In de Koran staat ook het verhaal over de geboorte van Maria.



Het vertrouwen is GROOT!

Het vertrouwen in Maria als moeder van Jezus is groot.

Daarom willen wij als gelovige christenen Maria dicht bij ons houden, eerbiedigen en ons geloof versterken door Haar gebed te bidden.

Dit doen wij door afbeeldingen op te hangen, kerken te bouwen, kapelletjes te plaatsen en door beelden neer te zetten op plaatsen die voor ons makkelijk te bereiken zijn.



Iconen, schilderijen en beelden van Maria



De lichaamstaal van Maria.



Maria met beide handen open:
zorgzame moeder



Maria met biddende handen:
Maria was een gelovige vrouw



Maria wijst naar haar zoon Jezus,
om wie het hier gaat



Maria leest in de Bijbel. Het verwijst
naar de belangrijkheid van God in
haar leven.

De gelaatsuitdrukking van Maria.

Herken jij de gelaatsuitdrukkingen van Maria? Benoem ze.



Afbeeldingen van Maria.



Soms wordt Maria als een gewoon meisje afgebeeld, soms als een prinses of een koningin, met een kroon en dure kleren.

Op sommige afbeeldingen is te zien hoe Maria de baby Jezus vasthoudt. Er zijn ook afbeeldingen waarbij ze bij een volwassen Jezus staat.

Maria wordt ook getoond als gelovig knielend. Meestal wordt ze afgebeeld met de armen open of met biddende handen.

Doe jij dit wel eens? Knielen, open armen of biddende handen? Wanneer doe je dat? Hoe voelt dat? Wat gebeurt er met het vertrouwen?

Hoe anders zou het zijn als Maria met haar handen gekruist zou staan.

Doe dit eens. Hoe voelt dat? Wat gebeurt er met het vertrouwen?



Een persoon die lijkt op een mama.

Moederdag

Hoe heet jouw mama of persoon die voor jou zorgt?

Wat doe je met je mama of die persoon die voor jou zorgt?

Zorgt jouw mama of die persoon ook goed voor jou?

Hoe zorgt jouw mama of die persoon voor jou? Lijkt zij of hij op Maria?

Heeft jouw mama of die persoon vertrouwen? Hoe weet je dat?

Geeft jouw mama of die persoon jou vertrouwen? Hoe doen ze dat?

Welke dingen vind je leuk aan jouw mama of die persoon?

Hoe toon jij je liefde voor jouw mama of die persoon?



Een wonder.

Heeft jouw mama of de persoon die lijkt op een mama, iets gedaan dat zo bijzonder was dat het op een wonder lijkt?

Heeft jouw mama of de persoon die lijkt op een mama, iets gedaan waar jij bewondering of verwondering voor had?

Toont jouw mama of de persoon die lijkt op een mama dankbaarheid aan jou? Hoe weet jij dat?

Toon jij wel al eens dankbaarheid voor jouw mama of de persoon die lijkt op een mama? Hoe doe je dat?

Heb je vertrouwen nodig om iets bijzonders te doen? Om een wonder te verrichten?

Heb je vertrouwen nodig om dankbaarheid te tonen of om dankbaar te zijn?



Bewondering begint waar eigen kunnen ophoudt



Het wonder van Maria

De verschijningen van Maria.

Volgens de Katholieke Kerk zijn er 16 verschijningen van Maria erkend. Deze verschijningen dateren tussen 1531 en 1983.

De bekendste is de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous in Lourdes (Frankrijk).

Rang ↕	Plaats ↕	Land ↕	Data van verschijning ↕		Waarnemer ↕	Datum van erkenning ↕
1	Tepeyac	Mexico	12 december 1531		Juan Diego Cuauhtlatotzin	24 april 1754
2	Le Laus	Frankrijk	mei 1664	1718	Benoite Rencurel	4 mei 2008
3	Rome	Italië	20 januari 1842		Alphonse Ratisbonne	3 juni 1842
4	La Salette-Fallavaux	Frankrijk	19 september 1846		Maximin Giraud en Mélanie Calvat	19 september 1851
5	Lourdes	Frankrijk	11 februari 1858	16 juli 1858	Bernadette Soubirous	18 januari 1862
6	Champion (Wisconsin)	Verenigde Staten	oktober 1859		Adèle Brise	8 december 2010
7	Pontmain	Frankrijk	17 januari 1871		Eugène en Joseph Barbedette	2 februari 1872
8	Gietrzwałd	Polen	27 juni 1877	16 september 1877	Justyna Szafrynska en Barbara Samulowska	25 juli 1977
9	Fátima	Portugal	13 mei 1917	13 oktober 1917	Lúcia dos Santos, Francisco Marto en Jacinta Marto	13 oktober 1930
10	Beauraing	België	29 november 1932	3 januari 1933	Fernande, Gilberte en Albert Voisin, Andrée en Gilberte Degeimbre	2 juli 1949
11	Banneux	België	15 januari 1933	2 maart 1933	Mariette Beco	22 augustus 1949
12	Betania	Venezuela	1940	5 januari 1990	Maria Esperanza Medrano de Bianchini	21 november 1987
13	Amsterdam	Nederland	25 maart 1945	31 mei 1959	Ida Peerdeman	31 mei 2002
14	Akita	Japan	6 juli 1973	15 september 1981	Agnes Sasagawa	22 april 1984
15	Kibeho	Rwanda	28 november 1981	28 november 1989	Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka, Marie-Claire Mukangango	29 juni 2001
16	San Nicolás de los Arroyos	Argentinië	25 september 1983	11 september 1991	Gladys Quiroga de Motta	22 mei 2016

De verschijning van Maria aan 3 kinderen in Fatima (Portugal).

Eerst verscheen een engel aan drie kinderen na de heilige mis.

Later verscheen Maria aan de kinderen, telkens op de 13de van de maand.

Maria verscheen 6 keer waarbij Zij telkens uitdrukkelijk vroeg om de rozenkrans te bidden.

Deze verschijning in Fatima is wereldbekend geworden omwille van de 3 geheimen die Maïa heeft verteld en door het 'Zonnewonder' dat heeft plaatsgevonden op 13 oktober 1917. Dit was ook de dag van de laatste verschijning.



O MILAGRE DE FÁTIMA

Varios aspectos do povo ajoelhado e orando no momento de descer o sol e de se dar o fenomeno que tanto impressionou a multidão.

no vagalhão colossal d'aqule povo que ali se juntou a 13 de outubro. O teu racionalismo só te deu um frívolo vel embate e quer a estabelecer uma opinião segura recorrendo-te d' depoimentos inspeitos como o meu, pois que este vivo lá apenas no desempenho de uma missão bem definida, tal a de relatar imparcialmente para um grande diario, *O Seculo*, os factos que diante de mim se desenrolassem e tudo quanto de curioso e d' elucidativo a elles se apresentasse. Não ficará por satisfazer o teu desejo, e que raras foram as que ficaram insuspeitas á grandeza de semelhante espectáculo, unico entre nós e de todo o ponto digno de meditação e de estudo...

(Carta a alguém que pede um testemunho insuspeito).

Quebrando um silencio de mais de vinte annos e com a invocação dos longínquos e saudosos tempos em que convivemos n'uma fraternal camaradagem, illuminada tanto p' a fé comum e fortalecida por identicos propositos, escreves-me para que te diga, sincera e minuciosamente, o que vi e ouvi na ch' rrecca de Fátima, quando a fama de colossaes maravilhas que se desolado em dezinas de milhares de pessoas mais sedentas, segundo creio, de sobranteral do que impelidas por mera curiosidade em recessos de um lugar... Estão os catholicos em desacordo sobre a importância e a significação do que presenciaram. Uns contencneram-se de que se tinham cumprido prononciamentos do Alto; outros acham-se ainda longe de acreditar na incontestavel realidade de um milagre. Foste um crente na tua juventude e deixaste de sel-o. Pessoas de familia arrastaram-te a Fátima,

O que ouvi e me levou a Fátima? Que a Virgen Maria, depois da festa da Assumpção, apparece a tres crianças que apparestavam gado, duas mocinhas e um zagaleiro, recomendando-lhes que orassem e prometendo-lhes apparecer ali, sobre uma azinheira, no dia 13 de cada mez, até que em outubro lhes daria qualquer sinal do poder de Deus e faria revozes. Espalhou-se a nova p' muitas leguas em

redondo; e, voo, de terra em terra, até os confins de Portugal, e a rom-

353

De kerk van onze school.

De naam van de kerk van onze school is 'Onze Lieve Vrouw van Fatima'.

Deze kerk is genoemd naar de verschijningen die plaatsgevonden hebben in Fatima (Portugal).



De verschijning van Maria aan Bernadette in Lourdes (Frankrijk).

Vertelt door Pastoor Penne

Fragment uit de film: 1ste verschijning



Film: Engelstalig

Lourdesgrot te Frankrijk



Lourdesgrot te Frankrijk



Lourdesgrot te Wiemesmeer



De verschijning van Maria aan Mariette Beco in Banneux (België).



1ste verschijning: Mariette 11 jaar oud, ziet een 'mooie dame' in de sneeuw

2de verschijning: 'Mooie dame' wijst Mariette de kleine bron en zegt: 'Deze bron is aan mij behouden.'

3de verschijning: 'Mooie dame' zegt: 'Ik ben de Maagd der Armen. Deze bron is voor alle naties ... voor de zieken!'

4de verschijning: Maria vraagt om een kleine kapel.

5de verschijning: Maria zegt: 'Ik kom het lijden verlichten'

6de verschijning: Maria vraagt om vertrouwen en spoort aan tot gebed.

7de verschijning: Maria spoort aan tot gebed.

8ste verschijning: Maria spoort aan tot gebed en zegt: 'Ik ben de Moeder van de Verlosser - Moeder van God.'



Mariette Beco sterft op 2 december 2011 te Banneux.
Ze werd 90 jaar.

Bedevaartsoord: Scherpenheuvel

Maria wordt overal aanbeden, dus niet enkel op de plaatsen waar Zij verschenen is.

Scherpenheuvel is een gemeente in Vlaams-Brabant (België).

Het ontstaan van dit oord is begonnen in de middeleeuwen toen een vrome man een mariabeeldje had opgehangen in een eik die de vorm had van een kruis. Later hebben ze voor die eik en mariabeeldje, een kapel gebouwd.

Door de tijd heen werd er op die plaats steeds een groter kapel gebouwd totdat de aartshertogen van Oostenrijk (Albert en Isabella) de opdracht gegeven hebben om een basiliek te bouwen.

De basiliek van Scherpenheuvel staat nu bekend als een van de meest bekende bedevaartplaatsen.



Een getuigenis

'Met de wind mee' is een TV programma van VRT Max.

Wouter Deboot fietst een maand lang door europa en ontmoet mensen.
In deze aflevering ontmoet hij een man aan de Lourdesgrot te Oostakker.

<https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/met-de-wind-mee/1/met-de-wind-mee-s1a1/>

Filmpje start met een reclameblok van 2 advertenties, daarna doorspoelen tot 03:00. Fragment bekijken tot 10:03



Dank je wel!

Dank je wel, lieve Maria.

Dank je wel omdat jij Moeder wilde worden van de Zoon van God.

Dank je wel omdat jij de Moeder wilt zijn van de wereld.

Dank je wel voor het vertrouwen dat jij schenkt aan alle mensen die het nodig hebben.

Dank je wel voor jouw goede zorgen.

Dank je wel!!!

