



Advent 2021

De wijnstok en de ranken

Naar Johannes 15, 1-8



Jezus vertelde aan zijn vrienden:

– Later zal ik niet meer bij jullie zijn.
Maar toch horen jullie altijd bij Mij.

Denk maar aan een druivenstruik.
Die heeft een stam en takken waaraan
druiven groeien.

Ik ben zoals de stam van
de druivenstruik.

Jullie zijn zoals de takken, waaraan veel
druiven groeien.

Mijn Vader, God, is zoals de baas van
de wijngaard.

Hij zorgt goed voor zijn planten en plukt
de druiven.



Wat Ik jullie heb verteld, bewaren jullie in jullie hart.
Jullie leven zoals Ik jullie heb voorgedaan.
Daarom horen jullie bij Mij. God houdt van jullie en zorgt goed voor jullie.



Maar de mensen die niet bij Mij horen,
zijn als takken waaraan geen druiven
groeien.
Die worden afgeknipt. Ze worden dor.



Blijf dus altijd mijn vrienden. Blijf met Mij verbonden en doe het goede. Zo wordt jullie leven goed en mooi. Dan zal God van jullie houden.



Advent : infobord Sint - Martinusschool Genk



Week 1



Eerste kaars : de bruine kaars

De *bruine* kleur ...

is de kleur van dankbaarheid voor de schepping.



We geven de druivelaar steun door palen in de grond te zetten. Zo kan het jonge boompje groeien met diepe wortels en een stevige stam.



Symbol : steunpalen



Week 2



Tweede kaars : de rode kaars

De *rode* kleur ...

is de kleur van de liefde.



We geven de druivelaar water met een gieter, zodat het jonge boompje op een liefdevolle manier kan groot worden.



Symbol : gieter



Week 3



*De derde kaars : de **paarse** kaars*

De *paarse* kleur ...

is de kleur van de fouten.

Ik val. Ik sta op.

Ik maak fouten.

Ik ben **MENS**

Ik ben niet perfect.

Ik leef en ik leer.



We gebruiken een snoeischaar om de dorre takken weg te knippen, zodat het jonge boompje zijn gezonde takken kan laten groeien.



Symbol : snoeischaar



Week 4



De vierde kaars : de groene kaars

De *groene* kleur ...

is de kleur van de hoop.



Blijf altijd op het beste hopen,
zelfs als je stiekem op wilt geven.

Soms droom je deuren open,
die anders dicht waren gebleven.



We hopen op veel druiventrossen zodat wij samen kunnen vieren op een geslaagde oogst.



Symbol : druiventrossen



Ieder jaar, begin december, ontsteekt een kind in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, het **vredeslicht**. Jezus wil het licht zijn op onze weg door het leven. Hij wijst ons de weg. Hij wil ons vrede schenken en vraagt ook ons om mensen van vrede te worden. Vrede in ons hart, vrede om ons heen. Dan gaat dit lichtje per vliegtuig naar Oostenrijk zonder dat het vlammetje gedooft mag worden. Vervolgens geven mensen het licht door aan elkaar. De scouts spelen daarin een belangrijke rol. Dat doorgeven gebeurt niet alleen in Oostenrijk, maar over heel Europa en intussen ook ver daarbuiten. Zo ontstaat er al meer enkele dagen voor Kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje, dat ene kleine vonkje **een oceaan van licht**.



Ook in ons land zal er een vredeslicht doorgegeven uit Betlehem toekomen op 12 december. Op **15 december** zal in de basiliek van **Tongeren** het vredeslicht doorgegeven worden aan de **dekenaten van ons bisdom**.

Het vredeslicht uit Bethlehem is een uitnodiging aan alle mensen van goede wil om een teken van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid door te geven aan andere mensen. En dat gebeurt over grenzen, over leeftijden, religies, ziekte en gezondheid heen. Want iedereen heeft wel een reden om het vredeslicht te delen en de boodschap van vrede uit te dragen.

Ook in onze school zal het vredeslicht toekomen. De pastoor zal het vredeslichtje naar onze school brengen. We zorgen ervoor dat ook het vredeslichtje in elke klas komt.





Sportief Vlaanderen verbindt met het vredeslicht
verschillende steden.

Interlevensbeschouwend / avontuur / Goede doel/deel van de ketting/sportief



Het vredeslicht in de liturgie, bij vieringen, stille momenten en
samenkomsten over heel het land

Op heel wat plaatsen (kerken, moskeeën, huis van de mens) kan je tijdens een zingevend moment het vredeslicht afhalen.



Kerstverhaal in zand

(Klik op onderstaande link en je kan het kerstverhaal “in zand” terugvinden)

<https://www.youtube.com/watch?v=rXmurZSPxF4>



Aan iedereen
een fijne KERST
&
een
GEZOND
2022!

