

WERKBUNDEL

AFWEZIGHEID JUF

1^{ste} leerjaar



Klas:

Naam:

WAAR DROOM JE VAN?

Op deze twee tekeningen zie je telkens Naomi die zit te dagdromen. Maar waarvan droomt ze, denk je? Vertel. 



En jij? Waar droom jij soms van? Teken het in deze wolk.



Hoe laat jij merken dat je om iemand geeft?

Hier zie je verschillende manieren om je liefde voor iemand uit te drukken. En jij? Hoe toon jij aan iemand dat je hem of haar graag ziet? Kleur de tekeningen.



God zegt:
'Ik houd
van je.'



Dankzij de Bijbel en de Bijbelverhalen

God laat ons op
verschillende manieren
weten dat Hij van ons
houdt.



Dankzij de natuur



Wanneer je bidt tot God



Door de liefde van ouders voor hun kinderen



Dankzij de vriendschap



Teken hier zelf een situatie waarbij
God zegt: Ik zie je graag.

Hoe reageer ik?



Hoe reageer jij als je jaloers bent? Kijk naar elke prent. Wat gebeurt er? Doe jij dat ook?

Kleur  als je nooit zo reageert.

Kleur  als je soms zo reageert.

Kleur  als je dikwijls zo reageert.



Ik ga mokken en zeuren.



Ik ga huilen of brullen.



Ik ga een ander pijn doen.



Ik ga rustig zeggen wat ik denk en voel.



Ik ga het speelgoed van iemand anders afpakken.



Ik ga proberen het even goed te doen als de ander.

Plaats in mijn hart



Voor wie is er plaats in jouw hart? Kleur het hartje.



Mijn mama



Mijn papa



Mijn vrienden



Mijn familie



Jezus



Mijn knuffel



Mijn lievelingsdier



Iemand die ziek is



De juf of meester



Iemand die alleen is

Heb je nog plaats voor iemand anders? Of voor wie heb jij het grootste plekje in jouw hart. Teken hem of haar in het kadertje.



Ik kom tot rust



Soms zie je of voel je iets waardoor jij dadelijk rustig wordt, tot rust komt.

Kleur wat jou tot rust brengt.

- Het brengt mij een beetje tot rust.
- Het brengt me tot rust.
- Het brengt me heel goed tot rust.



Een kindje dat slaapt



Een kaarsje dat brandt



Een kat om te aaien



Muziek



Een aquarium



Papa of mama die een liedje zingt



Tot tien tellen



De geur van mama of papa



Een druppel verf die zich langzaam mengt



Hoe brengt dat jou tot rust? Vertel.

IK DEEL



Wat deel jij graag met anderen?
Kleur dit als je dat graag deelt.



Kleur dit als je dat liever niet deelt.



Zijn er nog andere dingen die jij graag of niet zo graag deelt? Teken het hieronder.



RUZIEMAKEN



Wanneer maak jij ruzie?

Kleur .



Als ik moe ben.



Als ik niet weet wat te doen.



Als iemand mij plaagt of pest.



Als iemand mij pijn doet.



Wat gebeurt er met jou als je ruziemakt?

Kleur .



Ik voel me verdrietig.



Ik heb zin om anderen te slaan of pijn te doen.



Ik verberg me het liefst in een hoekje.



Ik wil het aan iemand kunnen vertellen.

Ruzie: Wat heb je nodig? Hoe los je het op?



Wat heb jij nodig om je beter te voelen als je ruziemaakt?
Kleur!

- Ik heb het een beetje nodig.
- Ik heb het nodig.
- Ik heb het heel erg nodig.



Iemand die naar me luistert en me troost.



Iemand die tegen me zegt: 'je bent lief!'



Hoe maak je het weer goed?
Omkring.



Ik zeg wat ik graag wil of ik luister naar wat de ander graag wil.



Ik lach vriendelijk naar de ander.



Iemand die mij beschermt.



Ik wil graag een plekje waar ik even rustig alleen kan zijn of waar ik kan uitrazen.



Ik geef een hand of een knuffel.



Ik doe iets wat de ander plezier doet.

VERRASSING!

En ik ...

5

En jij?
Heb jij ooit een geschenk
ontvangen dat je graag wou?
Teken het hier.

Heb jij ooit iets
gekregen dat een grote
verrassing was? Iets waar
je niet blij mee was?
Teken dat hier.

Verrassing!

Regenboog



regendruppel
wolken
oranje
indigo
geel
groen
spectrum
violet
kleuren
zoneschijn
regenboog
breken
rood
blauw





ZOEK DE 6 VERSCHILLEN

KLEUR: De Goede Herder



KLEUR: De ark van Noach



KLEUR: Het kruis



KLEUR: Mandala

